

Struktur ungdomsverksamhet



Upplägg

Grunden i en ungdomsverksamhet måste vara Guds Ord. Ett ungdomsmöte får aldrig stå och falla med teknik, popcorn- eller rökmaskiner. Om tekniken havererar kan Ordet ändå förmedlas. Sen är inget av det andra fel, det kan med fördel komplettera och bygga ut en ungdomssamling. En verksamhet som bygger på event-upplevelsen riskerar att på sikt urholka ett ungdomsarbete. Volontärer kommer att dräneras på kraft samtidigt som ungdomarnas förväntan på än mer hajpade event ökar. Det medför att man riskerar att tappa dem om man tvingas "sajsa" ner p.g.a. resursbrist. Om man bygger toppar (satsningar, event etc.) blir dalarna desto djupare. Ska man bygga långsiktigt är det bättre att hålla en jämn nivå. En verksamhet där Bibeln utgör fundamentet kommer däremot generera i idéer, visioner och arbetskraft, det är viktigt att poängtera. Men Bibeln måste vara fundamentet, inte eventet eller allt kramsrams runt omkring.

Schemaläggning

Det är bättre med regelbundna samlingar under en koncentrerad tidsperiod än utspridda samlingar. Det gör att man bygger upp ett momentum och får tryck på de samlingar man har. Det drar både mer ungdomar och volontärer. Om man lägger ett schema mer utspritt (ungdomssamling varannan fredag) missar en ungdom hel månad om han/hon missar ett tillfälle. Det är alldeles för lång tid mellan varje samling när man är ungdom.

Ett tips är också att lägga schemat efter naturens (och kulturens) krafter i den stad du finns i. Om man exempelvis upplever ett tapp på ungdomar under jul- och/eller sen vartid kan terminsavslutningarna med fördel läggas tidigare och krutet istället läggas på den koncentrerade perioden. På så sätt ges ledarteamet tid till både återhämtning och bön såväl som tid för vision och planering inför kommande terminer. När volontärer inte slits ut blir de kvar över tid. Ju mer kontinuitet i ledarteamet desto mer inflytande över ungdomarna.

Idag har många kyrkor ett stort glapp mellan generationerna. Eftersom söndagsgudstjänsterna är hjärtat och nerven i en kyrkas liv är ett förslag att en gång i månaden förlägga ungdomssamlingen på söndagen i samband med gudstjänsten (och vila fredagen innan). Engagera med fördel ungdomarna i gudstjänsten och/eller låt dem få sitta tillsammans i kyrkan så att alla kan se dem. Det kommer betyda mycket för alla generationer, unga människor andas framtid. Lägg med fördel in en lunch och/eller "happening" (filmeftermiddag, bowling) efter gudstjänsten för att "locka" ungdomarna till kyrkan på söndagen. Genom en söndagssamling per månad fostras ungdomarna in i gudstjänstlivet samtidigt som du och dina ledare får en ledig fredag nu och då.

Undervisning

Betona ständigt grunderna i den kristna tron (se listan nedan). Jag tror det är viktigt att våga repetera grunderna år efter år, det är ju faktiskt den bibliska "approachen" där texterna ständigt anspelar till grundläggande kunskap: "minns att ni en gång var slavar i Egypten" (5 Mos 6:21, 1 Sam 2:27, Apg 13:17, Jud 5 m.fl.). Vet man inte varifrån man kommer, vet man heller inte var man är på väg. Vi behöver inte uppfinna hjulet om och om igen. Fördjupad undervisning kan man ta i mindre grupper. Dessutom är det bra (och skönt) att ha en plan för vilka ämnen som ska behandlas under terminerna. Det innebär att man inte behöver fundera över varje torsdagskväll vad man ska predika om på fredagskvällen.

- Är kristen tro överhuvudtaget relevant?
- Jesus
- Vad är tro?
- Varför döpa sig?
- Helig Ande (Andedopet).
- Vad är kyrkan och varför behöver jag gå dit?
- Bibel & Bön
- Kristen livsstil
- Fristående ämnen

Frågor att fundera över

- Hur ser strukturen för en ungdomssamling ut i din kyrka?
- Kör ni ungdomssamlingar under en koncentrerad tidsperiod eller utspritt?
- Finns det någon period under året då ni drar färre ungdomar? Skulle det vara ett alternativ att avsluta terminen tidigare?
- Fyller alla event/läger/satsningar samma funktion som det gjorde förr om åren? Drar det fortfarande lika mycket folk? I så fall är det bara att fortsätta. Annars kanske det är läge att "förnya dina tankar" (Rom 12:2).
- Är era ungdomar närvarande på söndagar? Om inte, vad kan ni göra för att få dem dit?
- Hur lägger du upp din undervisning? Har du en plan för hela terminen eller "uppfinner" du ämnet vecka efter vecka?

/// Robert Wirehag