

Hej!

Jag undrar om jag och mitt lilla får kan få flytta in och bo hos er från 1 december fram till julafton? Vilka är då vi kanske ni undrar? Jag är en herde och det betyder att mitt jobb är att vakta får. Jag har bl.a. fått vara med den där natten för många år sedan då ängeln visade sig för mig och mina herdekompisar och berättade att Jesus hade fötts.

Mitt får är söt, snäll och mysig. Fåret tycker mycket om att pyssla och busa och fåret älskar att lyssna när någon läser ur Bibeln så vi brukar få många bibelstunder tillsammans. Vi undrar om vi under december kan få vara här och berätta om några spännande berättelser från Bibeln, tipsa om pyssel och så kanske det blir ett och annat bus?

Ha det bääääst!!

/Herden



1 december

Hej!

Tack för att vi får bo här! Så mysigt det ska bli att få fira jul hemma hos er!

Jag glömde att ta med en Bibel hit, och som jag skrev i mitt förra brev så älskar mitt får att lyssna på när någon läser ur Bibeln. I natt sprang fåret iväg en stund och skulle fixa en grej. Kan det vara så att fåret letat upp en Bibel hos er? Då kan det vara så att fåret hoppas att ni ska läsa Bibeln så att även jag och fåret hör.

Om ni vill det så kan jag tipsa er om att läsa om när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna som många kyrkor brukar läsa idag på första advent. Berättelsen handlar om att Jesus är en ovanlig kung. Varför tror ni att Jesus red på en åsna och inte en häst som kungar brukade göra på den tiden? Människorna som stod vid vägkanten när Jesus kom ridande hämtade palmblad och gjorde fint med sina mantlar! Har ni börjat pynta och göra det julmysigt hemma än?

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *Matteus 21:1-11*
- *Jesus rider in i Jerusalem i en Barnens Bibel*

2 december

Hej!

Vi firar jul för att Jesus föddes. Men har ni tänkt på varför vi firar just hans födelse? Jag och fåret är nyfikna att undersöka i Bibeln och se vad som hände innan Jesus föddes, och sen komma fram till varför Jesus föddes. Hoppas ni vill hänga med!

Så varför inte börja från allra första början. Allra först i Bibeln kan vi läsa om när Gud skapade allt. Om ni vill kan ni läsa om skapelsen i er Bibel, då vet jag en som kommer att lyssna noga, nämligen fåret! I första kapitlet i Bibeln står det bl.a. att Gud skapade människan till sin avbild. Du och jag är alltså skapade lika Gud! Wow! Och Gud älskade människorna och ville att de skulle vara hans kompisar. Vilken fantastisk skapare Gud är! Så fint han har gjort allt. Och vilken fantasi han har. Om ni vill kan ni använda er fantasi idag och skapa ett bokmärke som ni kan ha i er Bibel – så hittar ni lättare imorgon!

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *1 Moseboken 1*
- *Världens skapelse i en Barnens Bibel*

3 december

Hej!

Igår skrev jag om att Gud skapade människan som han älskade så mycket. Om ni vill kan ni läsa fortsättningen idag, om Syndafallet då Eva och Adam blev lurade av ormen att äta av frukten från just det trädet som Gud sagt åt dem att inte äta från. De var olydiga mot Gud och det gjorde att de kom ifrån Gud. Men Bibeln slutar ju inte där. För Gud älskade sina barn så mycket att han hade en plan på hur han skulle rädda sina barn, människorna, tillbaka till en nära relation med honom igen. Jag ska berätta mer om den planen senare.

Nu vill jag att ni hjälper mig att testa ett experiment! Har ni clementiner hemma? Testa lägga i en clementin i en tillbringare med vatten och se vad som händer. Skala sedan en clementin och lägg den också i vattnet. Vad händer? Gud vill vara som skalet på clementinen för oss, han vill omsluta oss för han älskar oss så mycket!

Tur att det inte är förbjudet att äta clementiner! Mums!

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *1 Moseboken 3*
- *Syndafallet i en Barnens Bibel*

4 december

Hej!

Eftersom fåret älskar att lyssna när någon läser ur Bibeln så brukar vi få många fina bibelstunder tillsammans. Fåret är som min alldeles egna bibelkompis som jag kan gosa med medan vi läser. Så mysigt! Fåret brukar ibland rita när jag läser, för hon tycker det är skönt att göra något med klövarna.

Skulle ni också vilja ha en bibelkompis som ni kan mysa med medan ni läser Bibeln? Ni kanske kan leta fram något gosedjur där hemma som kan bli er bibelkompis? Ni kan ju också göra som fåret och ha block och pennor redo om man vill rita när man lyssnar!

Sedan vill jag och fåret tipsa om bibeltexten som handlar om Noas ark om ni vill ta en bibelstund tillsammans under dagen. Noa får ett uppdrag från Gud att bygga en jättestor båt inför den stora översvämningen som Gud varnat om. Båten skulle fyllas med Noas familj och alla sorters djur. Det var så mycket hat och ondska i världen så det var en del av Guds räddningsplan för oss människor. Men Gud hade en ännu större räddningsplan, en plan som har med Jesus att göra. Men vi kommer till det längre fram.

Ha det bäaaast!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- 1 Moseboken 6-9
- Noas ark i en Barnens Bibel

5 december

Hej!

I natt har fåret pratat i sömnen en hel del. Hon pratade om att bygga torn. Kan det vara så att fåret har busat lite hemma hos er och byggt torn av något? Gå runt och titta så kanske ni hittar något!

På tal om att bygga torn så kan vi faktiskt läsa om det i Bibeln. I 1 Mos 11 står det berättat om Babels torn. Alla människor talade samma språk på den tiden. De kom överens om att bygga en stad med ett högt torn upp till himlen för att de ville bli kända och mäktiga. Gud såg det och gav människorna olika språk så att de inte kunde förstå varandra och bygga klart på tornet. Det gjorde att människorna spred ut sig över hela jorden precis vad som var Guds tanke. Tänk att vi inte behöver bygga ett högt torn för att komma upp till Gud. Gud har istället sänt sin son Jesus till oss och det är genom Jesus som vi kan vara kompisar med Gud. Och det är ju därför vi firar jul.

Ha det bäaaast!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- 1 Moseboken 11
- Babels torn i en Barnens Bibel

6 december

Hej!

I natt var jag och fåret uppe och försökte räkna stjärnorna på himlen men det var helt omöjligt. Det var så många! Har ni försökt räkna stjärnorna någon gång?

I Bibeln kan vi läsa om Abraham som fick i uppdrag av Gud att försöka räkna stjärnorna. Kanske ni vill läsa den berättelsen idag? Gud lovade Abraham att han skulle ge honom många barn och barnbarn och barnbarnsbarn.... så många att han inte skulle kunna räkna dom, precis som med stjärnorna. Och fast Abraham och hans fru Sara var nästan 100 år gamla så blev det så. Det började med att de fick en son som fick namnet Isak. Och Abraham blev sen stamfar till hela Israels folk, det folk som vi får följa genom Bibeln och som Gud kallar sitt eget folk. Och Gud sa till Abraham att genom honom skulle alla folk på jorden bli välsignade. Vi som lever idag är en del av uppfyllelsen av Guds löften till Abraham. När vi tror på Jesus är vi som en av de där stjärnorna.

Vill ni ha ett tips på vad ni kan göra idag? Pyssla stjärnor och häng upp dem hemma. Då kan jag och fåret gå upp i natt igen och räkna hur många ni har pysslat!

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- 1 Moseboken 17
- Abraham och Sara i en Barnens Bibel

8 december

Hej!

Kommer ni ihåg Abraham som jag skrev om i fredags? Ett av hans barnbarn hette Jakob. Jakob flydde till sin farbror Laban för att han hade gjort sig ovän med sin tvillingbror Esau. Om ni vill veta varför så kan ni läsa det i Bibeln. Hos Laban får han arbeta och gifter sig med hans två döttrar Lea och Rebecka. (På den här tiden fick man ha flera fruar.) Med dem får han 12 söner. Jakob, Lea och Rebecka är en del av Guds räddningsplan. En av Lea och Jakobs söner, Juda, får i sin tur barn och ett av hans barnbarns barnbarns barnbarns barn (eller nått sånt) är Guds son, Jesus, som vi på julafton firar att han föddes som människa. Det är så häftigt hur vi kan se hur Gud är med genom hela Bibeln!

Nu ska ni få ett tips på ett juligt experiment. Något som doftar jul är ju kanel. Fyll ett glas med vatten och håll på kanel så att det täcker hela vattenytan. Testa nu stoppa ner fingret i vattnet. Då kommer du märka att fingret inte blir blött. Häftigt va?!

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- 1 Moseboken 27
- Jakob och Esau i en Barnens Bibel

9 december

Hej!

Igår skrev jag om Jakob som tillsammans med Lea och Rebecka fick 12 söner. En av de söner hette Josef. I Bibeln kan vi läsa om att brorsorna till Josef blev avundsjuka på honom eftersom de tyckte att deras pappa älskade honom mer. Och när Josef dessutom börjar drömma drömmar om att andra ska buga sig för honom får de nog. De kastar ner honom i en brunn och säljer honom sen som slav till Egypten. Om ni läser om Josef i Bibeln kan ni se att Gud hela tiden är med honom och har en plan för hans liv. Och att Gud använder honom även då han blir såld som slav till ett annat land och även fast han hamnar i fängelse. Det slutar med att Josef får ett toppjobb hos kungen och hans pappa och bröder kommer till Egypten för att köpa mat och bugar sig för Josef, som i hans dröm långt tidigare! Precis som för Josef så vill Gud också finnas där för er, han har en plan för era liv och vill använda er.

På tal om Bibel så frågade fåret mig hur många Biblar ni har här hemma. Vet ni? Annars får ni ett uppdrag av mig nu att räkna alla era Biblar där hemma och skriva svaret på den här lappen så kan jag berätta för fåret.

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- 1 Moseboken 37
- Josef drömmaren i en Barnens Bibel

10 december

Hej!

Nu har fåret gjort något busigt igen! Hon har gömt min tandborste. Kan det vara så att hon även har gömt era tandborstar? I så fall kan hon ha gömt dem på något tokigt ställe, kanske använt dem till någon form av julpynt.

På tal om att gömma får det mig att tänka på Mose i Bibeln som blev gömd när han var bebis. Kommer ni ihåg Josef som blev såld till Egypten som slav? Hans familj kom senare dit och bosatte sig där. Och på så sätt hamnade israeliterna i Egypten. Många hundra år senare föds Mose där. Kungen i landet är orolig att Israels folk ska bli så många att de tar över så han bestämmer att alla pojkar som föds ska dödas. Därför gömmer Moses mamma honom i en korg i vassen nära stranden när han är bebis. Moses storasyster Miriam spionerar och ser att prinsessan hittar Mose och tar hand om honom. Han får växa upp i slottet. När han blir äldre får Mose ett uppdrag av Gud, att han ska säga åt kungen att befria Israeliterna som levde som slavar. Jag får skriva mer om det imorgon. Måste gå och hjälpa fåret nu som har trasslat in sig i glittret.

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- 2 Moseboken 2
- Mose i en Barnens Bibel

11 december

Hej!

Jag hann ju inte skriva klart om Mose igår eftersom fåret trasslat in sig i glittret. Till slut fick jag loss henne. Men tillbaka till Mose. Läs gärna om honom i Bibeln, det är riktigt spännande! Gud gav Mose i uppdrag att gå till kungen och säga åt honom att släppa hans folk, Israeliterna, från slaveriet i Egypten. Kungen vägrade så Gud sände flera olika plågor och till slut gick kungen med på att låta Israeliterna gå. Men israeliterna hann bara fram till Röda havet innan kungen ångrade sig och skickade Egyptens armé efter dem. Då delar Gud på havet så att folket kan gå över till andra sidan helt torra om fötterna. Och sedan kommer vattnet tillbaka och spolar bort armén så israeliterna blir räddade. När de kommit över till andra sidan sjunger de lovsång till Gud. Miriam, Moses syster, leder de andra i sång och dans, för att de var så glada och tacksamma till Gud. Gud räddade sitt folk från slaveriet till frihet och därför firar Israels folk påsk. Många hundra år senare skulle Gud göra det igen, rädda sitt folk till frihet. Han skulle sända sin son, Jesus, till räddning för hela världen. Och därför firar vi påsk! Men innan vi firar påsk så firar vi jul, för att Jesus föddes!

På tal om dans så ska ni få ett tips på ett experiment med dansande russin. Ni behöver ett glas eller bägare som ni fyller med kolsyrat vatten. Håll i lite russin i vattnet och se hur de dansar upp och ner. Sätt igång julmusik så får de dansa till. Och kanske ni också blir danssugna.

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- 1 Moseboken 14
- Mose delar röda havet i en Barnens Bibel

12 december

Hej!

Ojoj så mycket fåret har varit uppe och tassat runt i natt! Hon lånade min stegräknare och hade fått ihop väldigt många steg! Inte konstigt att hon ligger och sover som en stock nu! Har ni gått riktigt långt någon gång? Det här får mig att tänka på Rut som vi kan läsa om i Bibeln. Trots att Rut måste lämna sitt folk och sitt hemland följer hon med sin svärmor Noomi till hennes hemland Betlehem. Hon säger: "Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud." I Betlehem träffar Rut Boas som hon gifter sig med och de får en son som senare blir farfar till kung David. Och långt senare är det i Davids släkt som Jesus föds in i. Tänk att Rut, som var från ett helt annat land, fick vara en del av Guds stora plan.

Nu ska ni få ett uppdrag av mig. Räkna hur många steg ni kan ta på 10 sekunder?

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- Rut 1-2
- Rut i en Barnens Bibel

13 december

Hej!

Idag är det lucia och fåret kom och lussade för mig på morgonen. Hon hade virat in hela sig själv i glitter. Kanske ni kan se lite rester av glitter hemma hos er?

Lucia kommer med ljus i mörkret. I Bibeln står det att Gud är ljus och vi kan läsa om många människor i Bibeln där Gud vänder deras liv från mörker till ljus. En av dem är Hanna. Hon var väldigt ledsen och tyckte att allt såg mörkt ut. Hanna och hennes man hade inga barn trots att de länge hade längtat efter att få barn. Hon blev retad av andra kvinnor för att hon var barnlös. Hon bad och bad till Gud om ett barn och ett år senare födde hon en son som fick namnet Samuel. Namnet Samuel betyder "Gud hör bön". Hanna fick bönesvar, Gud vände hennes mörker till ljus. Samuel lärde sig tidigt höra Guds röst och förmedlade till folket vad Gud ville säga. Han blev Israels siste domare och fick vara med och smörja Israels första och andra kung.

Nu har jag ett förslag på pyssel: Pyssla en böneburk!

Ta fram en glasburk, plastburk eller liknande som ni gör fin. I den kan ni sedan lägga lappar med böneämnen som ni har. Låt burken stå framme på t.ex. matbordet och så kan ni dra en lapp varje gång ni ska äta och be för det som står där.

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *1 Samuelsboken 1*
- *Hanna i en Barnens Bibel*

15 december

Hej!

Kommer ni ihåg Samuel från igår? Gud sa åt Samuel att han skulle gå till en familj i Betlehem för att smörja en av sönerna till ny kung i Israel. David var den yngsta av de sju sönerna och jobbade som fåraherde, precis som jag! Hans bröder var större och starkare än David, men trots det så var det David Gud utvalde till att bli Israels nästa kung. Gud såg att David hade ett hjärta som var gott och att han älskade Gud och det var det viktigaste för en kung. Samuel smörjer David till kung. Läs om David i Bibeln, det är väldigt spännande! Trots att han är liten vågar han möta jätten Goliat och vinner över honom. David blir en väldigt bra kung i Israel. Och många år senare kommer en annan kung att födas in i Davids släkt, nämligen Jesus!

Nu måste jag gå och hjälpa fåret som har trasslat in sig i julklappssnöret. Kan det vara så att fåret har busat med snöret hemma hos er? Gå och se om ni hittar vart det leder till så fall!

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *1 Samuelsboken 16*
- *David smörjs till kung i en Barnens Bibel*

Hej!

Flera hundra år innan Jesus föddes levde profeten Jesaja. En profet är någon som är utvald av Gud för att berätta ett viktigt budskap för andra människor. Genom Jesaja berättade Gud om sin räddningsplan för att få tillbaka den nära relationen med människan igen. Han berättade att han skulle skicka Jesus som räddare hit till jorden. Och han berättar flera detaljer om Jesus, som till exempel att han är ett ljus i mörkret och att han ska födas som ett litet barn. Allt det här skriver Jesaja ner i sin bok (som finns i Bibeln) flera hundra år innan det händer. Jesaja får veta i förväg vad Gud tänkte göra så att han kunde förbereda folket på det. Visst är det häftigt!?

Nu ska ni få ett pysseltips! Visste ni att ni kan måla på ljus med vattenfärger om ni doppar penseln i flytande tvål först. Kanske ni vill testa göra julfina ljus?

Ha det bääääst!! /Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *Jesaja 9*
- *Jesaja i en Barnens Bibel eller The Message*

Hej!

Har ni bränt er på något riktigt varmt någon gång? Det gjorde fåret när vi bakade lussebullar sist. Hon hade inte tid att vänta så hon stoppade in klövarna i ugnen för att ta ut en lussebulle. Men oj så varmt det var!

I Daniels bok i Bibeln kan vi läsa om de tre vännerna Shadrak, Meshak och Aved-Nego som har kommit till landet Babylonien som fångar. Kungen i landet bestämmer att alla ska tillbe en guldstaty som föreställer honom. Men de tre vännerna som trodde på Gud vägrade. Då blir kungen så arg att han slänger in de tre vännerna i en jättestor och varm brinnande ugn. Kungen tittar in i ugnen och ser att de inte brunnit upp och att de är fyra personer i där, och den fjärde liknar inte en vanlig människa. Kungen ropar ut de tre vännerna och ser då att de inte har bränt sig någonstans, och de luktar inte ens rök! Kungen erkänner att den Gud som de tre vännerna ber till är en riktig Gud.

De tre vännerna klarade sig från elden tack vare Gud och de blev som ljus för människorna runt omkring. Precis som Jesus är som ett ljus, i Bibeln står det faktiskt att han är världens ljus.

Gillar ni att spela spel? Jag och fåret har ett eget spel ni kan testa. Tänd ljusslingan med godisar, russin eller knappar. Leta reda på en tärning och sätt igång!

Ha det bääääst!! /Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *Daniel 3*
- *Shadrak, Meshak och Aved-Nego i en Barnens Bibel*

18 december

Hej!

Kommer ni ihåg de tre kompisarna jag berättade om igår. De hade en till kompis som hette Daniel som också kommit till Babylonien som fånge. Kungen i landet tycker mycket om Daniel och gör honom till hans närmaste tjänare. De andra tjänarna blir avundsjuka på Daniel och gör upp en elak plan. De vet att Daniel varje dag brukar be till Gud så de lurar kungen att skriva en ny lag, att ingen får be till någon annan än kungen själv. Gör man det hamnar man i lejongropen. Daniel fortsätter be till Gud trots den nya lagen och det leder till att han slängs ner i en grop full med hungriga lejon trots att kungen inte vill det. Morgonen efter skyndar sig kungen till gropen och ropar på Daniel. Och Daniel svarar att han lever och mår bra. Han berättar att Gud skickade en ängel som gjorde att lejonen inte kunde öppna sina munnar. Kungen bestämmer att alla nu ska be till Daniels Gud istället.

Daniel bad ofta till Gud – nu ska ni få ett bönetips som också är ett pysseltips på hur ni kan göra en fin juldekoration. Ni behöver pappersremsor i olika fina färger, en penna och tejp. Skriv eller rita en bön eller något du är tacksam för på varje remsa. Tejpa ihop den första remsan till en ring. Nästa remsa trär du igenom den första ringen och tejpar ihop den. Fortsätt tills ni har en lång kedja som ni kan hänga upp någonstans. Sen kan ni fylla på kedjan med fler böner dagarna framöver om ni vill.

Ha det bääääst!!
/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *Daniel 6*
- *Daniel i lejongropen i en Barnens Bibel*

19 december

Hej!

Tycker ni om att tävla? Jag och fåret brukar tävla i det mesta. T.ex. vem som orkar borsta tänderna längst eller vem av oss som gör sig klar snabbast på morgonen när vi ska iväg någonstans.

Det finns en tjej i Bibeln som var med i en speciell tävling. Kungen av Persien ordnade en stor skönhetstävling när han ville ha en ny drottning. Ester är en av dem som är med i tävlingen och kungen tycker bäst om henne och väljer henne till sin drottning. Kungens hovman Haman planerar att utrota alla judar, alltså Israels folk som Ester tillhör. Och trots att Ester riskerar hennes liv vågar hon gå till kungen och berätta om Hamans plan. Genom Esters mod och Guds hjälp klarade sig Israels folk från att bli utrotade. Ester är en av Bibelns stora hjältar som räddade Israels folk. Men det finns en ännu större hjälte i Bibeln – Jesus – som kom till jorden för att rädda oss människor från ett liv utan Gud.

Nu har jag och fåret en tävling åt er. Vem av er kan hämta hit en julkula snabbast? Sen kan ni fortsätta tävlingen med att turas om att säga vad de andra ska hämta snabbast.

Ha det bääääst!!
/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *Ester 2*
- *Ester blir drottning i en Barnens Bibel*

20 december

Hej!

När jag hittade fåret sovandes nu på morgonen kom jag att tänka på Jona som vi kan läsa om i Bibeln. Jag ska berätta varför senare, men först till Jona.

Jona var en av Guds profeter. En dag sa Gud till Jona att han skulle gå till staden Nineve och säga till folket där att sluta göra dumma och elaka saker. Men Jona ville inte gå till Nineve. Istället gick han ombord på en båt för att segla åt andra hållet. Då gjorde Gud så att det kom en väldig storm. Jona hamnar i vattnet och en stor fisk svalde Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens mage! Det kan inte ha luktat gott där inne. Han bad till Gud om förlåtelse för att han rymt. Gud såg till att fisken spottade ut Jona på land och Jona gick till Nineve och berättade för folket vad Gud hade sagt. Och folket i Nineve ångrade alla dumma saker som de hade gjort och Gud förlät dem.

Gud gav folket i Nineve en andra chans och förlät dem. På samma sätt vill han ge alla människor en andra chans och förlåta alla människor. Det var därför som Gud skickade Jesus till oss.

Och nu till varför jag kom att tänka på Jona när jag hittade fåret. Jona fick ju i uppdrag av Gud att gå till Nineve, då måste man ha bra skor! Och vet ni var fåret låg och sov i natt? Bäst ni går och tittar i hallen.

Ha det bääääst!!
/Herden



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *Jona 1-2*
- *Jona i en Barnens Bibel*

22 december

Hej!

Nu har fåret busat igen! Men kanske ni har klarat er? Hon har i alla fall gjort en snöängel i min säng!! Fast istället för snö har hon använt mjöl!!

Men på tal om ängel så kan vi läsa i Bibeln om ängeln Gabriel som blir sänd till Maria med ett viktigt budskap från Gud. Han berättar att hon kommer att bli med barn och föda Guds son som hon ska ge namnet Jesus. När Maria undrar hur det ska gå till säger ängeln till henne att för Gud är ingenting omöjligt. Maria svarar att hon älskar Gud och vill göra allt som han har bestämt för henne. Gud låter Maria bli använd för ett stort och viktigt uppdrag, nämligen att föda Guds son. Hon fick vara en del i Guds stora räddningsplan.

Nu ska jag hjälpa fåret göra saltdeg innan hon har spritt ut mjöl överallt här. Sen ska vi göra änglar och andra fina hängen som vi kan hänga upp i julgranen när de har torkat i ugnen. Kanske ni också vill göra det idag?

Ha det bääääst!!
/Herden

Saltdeg:
2 dl vetemjöl
1 dl salt
1 dl vatten
1 msk rapsolja
200 C i 2-4h



Läs hela berättelsen i Bibeln:

- *Lukasevangeliet 1*
- *Maria i en Barnens Bibel*

23 december

Hej!

Igår berättade jag att ängeln sagt till Maria att hon skulle bli gravid med Guds son. Och det blev hon också. När det nästan var dags för Maria att föda Jesus bestämde kejsaren att alla skulle gå tillbaka till den plats där de var födda för att skattskiva sig. Och Josef, som Maria skulle gifta sig med, kom från Betlehem eftersom han var släkt med kung David. David som vi tidigare läst om! Så Josef och Maria gick den låååånga vägen från Nasaret till Betlehem. När de äntligen kom fram var det fullt på alla hotell. Till slut var det en man som sa att han hade ett ställe de kunde sova på, en plats där djuren bodde. Det luktade säkert koskit och var smutsigt överallt men de fick i alla fall en plats att sova på. Men den natten blev det nog inte så mycket sömn – för den natten hände något fantastiskt stort! Jag tror ni vet men mer om det imorgon.

Har ni allt färdigt nu inför julafton imorgon? Har ni skrivit era önskelistor? Kanske ni även ska skriva en TACK-lista till Jesus, på saker som ni är tacksamma för?

Nu måste jag gå och hjälpa fåret. Vi håller nämligen på med en liten överraskning till er som tack för att vi har fått bo hos er de här veckorna. Vad det blir får ni se imorgon.

Ha det bääääst!!

/Herden



Innan ni skriver tack-lista, läs i Bibeln:

- Psaltaren 139:13-18

24 december

Hej!

Nu äntligen är julafton här! Dagen då vi får fira att Jesus, Guds son, föddes!

Jag minns den där natten för många många år sedan då jag och mina herdekompisar var ute och vaktade våra får. Mitt och alla de andra busiga fåren hade somnat då plötsligt en hel änglakör visar sig på himlen. En av änglarna sa: "Jag kommer med goda nyheter för alla! I natt har den som ska rädda er fötts i Betlehem, Guds son, Jesus. Ni hittar honom inlindad i en krubba". Vi packade genast ihop våra saker och gick dit. Och där hittade vi Maria och Josef och vi fick se Jesus – Guds stora gåva! Han som Gud haft som räddningsplan från skapelsen är född. Jesus, Guds son. Ja faktiskt Gud själv föds. Och det är därför vi firar jul!

Nu vill jag och fåret tacka för oss! Vi har pysslat ihop en god julklapp till er som tack för att vi fått bo här hos er. I natt behöver vi återvända till de andra herdarna och fåren. Men vi har en sista önskan innan vi ger oss av: Skulle ni vilja läsa julevangeliet idag? Jag och fåret vill så gärna höra det igen!

GOD JUL

Ha det bääääst!!

/Herden



Läs julevangeliet i Bibeln:

- Lukasevangeliet 2:1-20

Lördag

Hej!

Vad mycket snö det är ute idag! I Israel där jag bor brukar vi inte få någon snö. Men jag har hört att man kan bygga snölyktor och snögubbar när det är så mycket snö som ni har. Kan du inte göra det idag så jag får se hur det ser ut?

Lycka till!

Ha det bääääst!!

/Herden

Lördag

Hej!

Äntligen lördag och ledigt! Idag tänkte jag att ni ska få göra något riktigt kul ihop hemma. Jag har fixat ingredienser för att kunna göra ett pepparkakshus. Hoppas ni kan samarbeta och göra det riktigt bra tillsammans. Längtar efter att få känna hur pepparkaksdoften sprider sig här hemma hos er.

Ha det bääääst!!

/Herden

Lördag

Hej!

För varje dag som går så kommer vi närmare jul! Något som gör att det verkligen börjar kännas mer som jul är när vi klär julgranen. Vore det inte kul att göra det idag? Samla alla som vill va med och gör det tillsammans. Kanske kan ni lyssna på julmusik och sjunga julsånger tillsammans också? Det låter som ni kan få en riktigt fin dag tillsammans!

Ha det bääääst!!

/Herden

Lördag

Hej!

Jag älskar att ge bort julklappar, för det är så roligt att göra andra glada. Har ni fixat några julklappar än? Kanske köpt eller gjort något som ska ges som julklapp? Ta denna dagen på er för att slå in en eller flera julklappar. Vill du göra extra fina julklappar så kan du dekorera dem fint genom att måla på pappret eller limma fast små teckningar eller pärlplattor. Ta fram tejp, sax och papper och sätt igång!

Ha det bääst!!

/Herden

Lördag

Hej!

Jag älskar lördagar och när man får vara ledig tillsammans. I natt har jag fixat lite fika till er som jag tänkte att ni kan packa ner i ryggsäcken och ta med ut. Ta på er varma kläder så ni inte fryser och så hoppas jag att ni får en mysig utflykt tillsammans!

Ha det bääst!!

/Herden

Lördag

Hej!

För mig och fåret handlar advent och jul mycket om att få vara tillsammans! Vi älskar att vara tillsammans och hitta på roliga saker ihop. Idag när det är lördag kan ni passa på att göra något skoj som familj! Jag har två förslag på vad ni kan hitta på.

Antingen tar ni fram ert favoritspel och spelar spel tillsammans en stund eller så utmanar ni varandra i olika youtube-challenge. Du kanske har någon favorit på Youtube som alltid gör roliga challenge. Titta på den och gör några challenge hemma!

Ha det bääst!!

/Herden

Hej!

Ha det bäääst!!
/Henden



Hej!

Ha det bäääst!!
/Henden

Tänd ljusslingan med tärning!



SLÅ TÄRNINGEN OCH
LÄGG EN GODIS MED
FÄRGEN SOM SIFFRAN
STÅR FÖR I LJUSSLINGAN.

DEN SOM FÖRST TÄNDER
HELA LJUSSLINGAN MED
GODISAR VINNER!

GRÖN



LILA



GUL



ORANGE



RÖD



VALFRI!



Så här spelar du:

Lägg Skittels-godisar i en skål och skriv ut denna spelplan till alla som vill vara med. Är man 1-2 personer kan man dela på en spelplan. Leta upp en tärning och sedan är det bara att köra igång!

Slå tärningen, får man en tvåa tar man en lila godis från skålen och lägger på sin ljusslinga osv. Den som fyller hela ljusslingan först vinner och kan äta upp alla godisar. Delar man spelplan är det försten som lägger sista godisen som vinner. Spelar ni med varsin spelplan kan ni turas om tärningen!

Tips! Gör spelet "sockerfritt" genom att använda knappar eller pärlor i liknande färger.

PINGST • UNG